

# Det Eviga Livet

*Att ha dess Källa  
i Gud Fadern,  
Förkroppsligad i  
Kristi Son och  
Gjord Tillgänglig  
för Människan  
genom Anden*

Världen är ett kosmos av handelsvaror. Varje dag surrar planeten med handelsaffärernas aktivitet. Nationerna mäter värdet av sin ekonomi med förråd av guld, och individer samlar sina förmögenheter genom att skickligt manipulera något så vanligt som sojabönor. Men allt detta är förgäves. Oavsett hur mycket handelsvaror vi äger och hur många förmögenheter vi samlar på oss, kommer våra liv slutligen att misslyckas och vi kommer att dö. Vi är begränsade av det som är det dyrbaraste och värdefullaste av allt – liv. Livet är det som är allra mest efterfrågat på jorden, men det finns ingen handel för det och inga förmögenheter kan förvärva eller behålla det. Tyvärr är det så att försörjningen av liv avtar för oss alla och var och en av oss kommer en dag att dö.

Det är endast Gud som ger liv. Hela skapelsen vittnar om att han är Gud och liv och att han fritt ger liv till sin skapelse. Allt liv är dock förgängligt och allt levande kommer slutligen ge efter för döden. Det är endast Gud själv som har evigt liv. *Evig* betecknar inte bara beständig i tid. Guds liv är evigt i natur, i kvalitet, i kvantitet, tid och rum, har varken början eller slut, och är fullständigt obegränsat, liksom Gud själv. Det som vi behöver mest är detta eviga liv. Det kan inte finnas en bättre gåva åt människan än Guds eviga liv. Alla våra rikedomar och ägodelar bleknar i värde när vi blir erbjudna Guds eviga liv. Den största nyheten är att Gud verkligen vill ge sitt eviga liv till människan. Bibeln som är en Gud-inspirerad förteckning säger oss klart och tydligt att Guds liv är förkroppsligat i Sonen Kristus och att det är tillgängligt genom Anden för alla som tror på honom.

### **Fadern som Livets Källa**

Bibeln uppenbarar att den sanne Guden är treenig, det vill säga, att Gud är en (5 Mos.6:4; 1 Kor.8:4), men samtidigt är han Fadern, Sonen och Anden (Matt.28:19). Dessa tre samexisterar i evighet och de är olika men inte separerade. Det finns inte tre Gudar utan en Treenig Gud. Detta ligger bortom all mänsklig förståelse, liksom Gud själv.

Det finns en antydning till Guds eviga liv i Gudomen, att den förste kallas Fadern och att den andre kallas Sonen och att båda pekar på en livsrelation. Även den tredje parten i treenigheten, nämligen Anden, antyder Guds liv, eftersom i Bibelns ursprungliga språk betyder ordet *Ande* även "andedräkt", vilket är källan som uppehåller livet i Guds högre skapelser. Detta betyder att de tre olika namnen i treenigheten pekar på honom som livets Gud.

Bland dessa tre är Fadern den förste, och han är livets källa i treenigheten. Aposteln Johannes sade, "...Fadern har liv i sig själv..." (Joh.5:26). Allt liv går slutligen tillbaka till Fadern och av denna anledning är han hela skapelsens Fader (Ef.3:15). På en mer personlig nivå är han Fader till alla människor (Mal.2:10; Luk.3:38); Apg.17:28). Men det finns ingen av hans skapelser som är lik honom i hans natur eftersom alla hans skapelser dör. Men han har en önskan att föda många söner som kan inneha hans eviga liv (Joh.1:12-13) och delta av hans gudomliga natur (2 Pet.1:4). Dessa är Kristi troende som genom pånyttfödelse blir Guds äkta söner och som får Gud som sin äkta Fader. När de tar emot Guds eviga liv blir Gud deras Fader på en väldigt personlig och sann nivå.

### **Kristus som Livets Son**

Johannesevangeliet, den fjärde redovisningen av Herren Jesu Kristi liv, presenterar den här fantastiska Personen på ett underbart sätt. Den visar att han är Gud Sonen, alltså den andra parten i den Treenige Guden som kom till människan som liv. Ordet *son* uttrycker en livsrelation mellan honom och en far, och Kristus som Guds Son förkroppsligar Gud Faderns liv fullständigt. Johannes syftade till Kristi Son när han skrev, "I honom var liv, och livet var människornas ljus" (Joh.1:4). Kristus är förkroppsligandet av Guds eviga liv. När Kristus blev en människa blev han det eviga livets källa till människan. Detta eviga liv är ett liv som besegrar döden och det är ett uppståndelseliv. Herren Jesus sade till sina lärjungar, "Jag är uppståndelsen och livet" (Joh.11:25). Han är det oförstörbara och odödliga livet (Hebr.7:16; 2 Tim.1:10). Detta anger att han själv är Guds liv och inte bara den levande Guden, och att han som Guds liv är uppståndelsen som övervinner döden. Av denna anledning uppstod han från döden efter att han dog på korset eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden (Apg.2:24). Som Gud förde han det eviga livet till människan, och som människa var han den första som övervann döden och som kunde njuta av Guds liv i uppståndelsen. Han öppnade vägen för mänskligheten till att träda in i det eviga livet.

I en annan sektion av Johannesevangeliet berättar Kristus för oss med enkla ord varför han blev en människa och varför han kom till människan: "Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd" (10:10). Kristus kom sannerligen för att dö för våra synder, men detta var inte den fulla orsaken till hans tillkomst.

Genom sin död kunde han förlåta oss för våra synder och ge oss den eviga återlösningen (Kol.1:14; Hebr.9:12), medan hans uppståndelse föder oss på nytt med Guds eviga liv (1 Pet.1:3). Genom sin död och uppståndelse kan hans liv bli vårt liv. Om vi tror på honom och accepterar hans frälsning kommer vi att njuta av Guds eviga liv (Joh.3:16; 20:31). Han som människa var den förste som övervann döden och som kunde träda in i det eviga livets njutning. Nu erbjuder han människan samma seger över döden och samma inträdelse till det eviga livet genom att tro på honom.

### **Livets Ande**

Det är underbart att Guds liv är förkroppsligat i Kristi Son och att han önskar ge detta eviga liv åt hela mänskligheten. Men vi borde fråga hur detta liv kan bli vårt liv. Kristus har rest från döden men hur kan vi, som ännu lider av den fallna mänsklighetens bedrävelser, njuta av Guds uppståndelseliv?

Enligt Bibeln blev Kristus den livgivande Anden i sin uppståndelse (1 Kor.15:45). Kristus som liv är den livgivande Andens liv, Guds eviga liv, och när människan tar emot detta liv tar hon emot det som Anden. Anden är verkligheten av allt som Kristus är. Herren Jesus sade till sina lärjungar att sanningens Ande vittnar om honom (Joh.15:26) och vägleder de troende in i hans sanning (Joh.16:13). Detta betyder att Kristus blir verklig och sann för oss genom Anden. När Anden kommer till människan blir Gud Faderns liv som är förkroppsligat i Kristi son, verkligt och sant för henne.

Eftersom Guds liv förkroppsligat i Kristus har blivit tillgängligt för människan genom Anden, kallas Anden för livets Ande i nya testamentet (Rom.8:2). Frasen *livets Ande* är unik i sitt uttryck och borde förstås på samma sätt som vi förstår fraser som *ett kärl av guld* eller *ett bord av trä*: kärlet är gjort av guld och bordet är gjort av trä. När vi läser om livets Ande borde vi förstå att Anden är liv. Detta stämmer överens med vår förståelse för Anden och det eviga livet. Det eviga livet är Gud själv och på samma sätt som Kristus är liv är också Anden liv. Anden är i synnerhet liv eftersom han är verkligheten av Kristus som förkroppsligandet av Gud Faderns liv.

Den Treenige Guden är livets Gud och genom honom som livets källa, livets förkroppsligande och livets verklighet, kan vi dödliga människor delta i och njuta av Guds odödlighet. När vi vänder oss bort från vårt fallna tillstånd, bekänner vår syndfylla

situation och tror på Kristus som liv, föds vi på nytt med Guds eviga liv och träder in i odödligheten som hans egna söner. Hans gudomliga och eviga liv blir vår största skatt och lyfter upp oss till den eviga planen.

©1993 *Living Stream*  
P.O.Box 2121  
Anaheim, CA 92814, U.S.A.

Församlingen i Stockholm  
Gyllenstiernsgatan 7