

Våra Möten

*I Hemmen
För Näring
& Fullkomnande,
för Församlingen
& för Tjänsten*

Vi som är troende är ett mötande folk. Ända från församlingens begynnelse på Pingstdagen, femtio dagar efter Herrens uppståndelse, har de troende samlats som en församling (Apg.2:41-45). Vi har blivit frälsta för att vara församlingen och som sådan samlas vi i kontinuerlig och ständaktig anda. Många kristna föredrar visserligen att praktisera det kristna livet individuellt, men Guds syfte är att alla troende ska samlas tillsammans korporativt.

Våra möten är levande, det vill säga, de är fyllda av det gudomliga livets njutning och uttryck som vi, Guds barn, innehar. Våra möten fokuserar på sanningen, det vill säga, vi tar Bibeln och dess uppenbarelse angående den treenige Guden och hans ekonomi, Kristi person och verk och Andens verkan, som vårt innehåll. Våra möten verkar i ömsesidighet, vilket betyder att vi uppmuntrar alla troende till att tala och att vi avvisar präst – och – lekmannasystemet där endast en person får tala och alla andra är passiva åhörare. Våra möten är väldigt omfattande och vi accepterar och välkomnar alla som tror på Gud-människan Kristus som levde, dog och uppstod från de döda för våra synder och för vår rättfärdiggörelse inför Gud (Rom.4:25). Våra möten är också grundade på funktion mer än på form, vilket betyder att våra möten inte är enligt ritual och tradition, utan för att kunna främja de heligas uppbyggelse och Kristi kropps uppbyggnad.

Hemmöten

Vår enklaste typ av möte är hemmötena. Dessa möten går ut på att nära de nya och de hålls hemma hos andra heliga dit vi kan bjuda våra nyfrälsta vänner. Vi möts hemma hos varandra åtminstone en gång i veckan för att kunna leda våra släktingar, grannar, vänner och kollegor till att acceptera Herrens frälsning. När de har blivit frälsta fortsätter vi att möta dem i hemmen för att kunna nära dem och hjälpa dem att växa i det kristna livet. De här mötena är vanligtvis väldigt små och består av en eller två vallande bröder samt den nya som har kommit till tro. I de här mötena hjälper vi de nya att njuta Herren genom bön, sång, gemenskap och genom att läsa och studera Bibeln.

Fullkommande Möten

Vi önskar att alla de troende ska föras in i sin egen funktion för uppbyggandet av Kristi kropp. För att göra detta behöver vi utrusta de heliga, alltså fullkomna dem, såsom det står i Efesierbrevet 4:12. Vi har funnit att det bästa sättet att fullkomna de heliga är att ge dem regelbunden möjlighet att fungera och av denna anledning har vi möten som är enbart avsedda för detta syfte. Dessa fullkommande möten hålls också i de heligas hem och består av ungefär tio till femton bröder och systrar. Kännetecknet för dessa möten är mycket ömsesidighet i undervisning, frågor, svar, vallande, förbön och omsorg. Alla de heliga kan få praktisk hjälp här och alla heliga kan öva sin funktion till att tjäna de andra för uppbyggnaden av Kristi kropp. Under de här mötena kan vi alla lära oss av varandra hur vi kan fungera på ett rätt sätt i församlingen. I den intima gemenskapen i dessa möten kan vi justera varandra i kärlek så att vi kan fullkomnas i vår funktion. Så som Hebreerbrevet 10:24-25 lär önskar vi att ge akt på varandra och uppmuntra varandra.

Församlingsmöten

Församlingen, sanningens pelare och grundval (1 Tim.3:15), möts tillsammans för att uttrycka Herren korporativt på olika orter. Församlingsmötena utgör en särskild funktion som inga andra troende samlingar kan. Det viktigaste församlingsmötet är Herrens bords möte, eller det brödsbrytande mötet (1 Kor.10:14-22; 11:17-34). I det här mötet samlas vi troende för att delta i gemenskapen av Herrens blod och kropp för vår njutning (1 Kor.10:16-17) och att åminnas Herren för hans njutning (1 Kor.11:24-25). Brödet som vi deltar av betecknar inte bara vår Herres fysiska kropp som bröts för oss på korset, utan det betecknar också hans hemlighetsfulla kropp, som består av oss, de många lemmarna. När vi deltar i Herrens bord urskiljer vi Herrens kropp”, som aposteln Paulus uppmanar oss till att göra (1 Kor.11:29), vilket betyder att vi rannsakar oss själva angående Herrens kropp och ställer oss frågan om vi är splittrande individuellt eller om våra möten befinner sig i splittring. Här kan vår ställning som församlingen, att uttrycka Kristi kropps enhet, manifesteras. Vi deltar av denna enhet och förevisar den öppet genom vår samling vid Herrens bord.

Aposteln Paulus talar också om en annan typ av församlingsmöte i sitt första brev till korintierna. ”Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse (14:26). Detta är ett möte där alla bröder och systrar kan utöva sin funktion att tala för uppbyggnaden av Kristi kropp. Detta är vad Paulus kallar profetering. Det är inte att förutspå, utan det är att ”tala ut”, att tala för Gud och att tala ut Kristus utifrån Guds Ord för de heligas uppbyggnad och för församlingens uppbyggnad (1 Kor.14:3-4). Detta slags möte där alla heliga profeterar ger bröderna och systrarna undervisningen, uppenbarelsen, trösten och uppmaningen som de behöver som församlingen på respektive ort. Det är inte bara de få heliga med begåvning som kan ge dem detta, utan alla lemmarna ömsesidigt (1 Kor.14:1; 31).

Vi samlas också som församlingen för att be korporativt. I nya testamentet finns det ett antal exempel där de heliga samlas för att bedja tillsammans (Apg.2:42; 4:23-31; 12:5).

Församlingen samlas minst en gång i veckan för att be för Guds ekonomis framåtskridning på jorden, för att binda Guds fiendes aktiviteter och för ortsförsamlingens behov. I det här mötet kan alla de heliga fungera en och en genom att be korta och frigjorda böner för att befria vår börda för Herrens framåtskridning genom församlingen.

I de större församlingarna håller man församlingsmötena i olika distriktgrupper på ungefär femtio heliga så att alla har mer möjlighet att fungera. Herrens bords möte, profeteringsmötena och bönemötena hålls ibland i olika distrikt.

Livsstudiemöten

Enligt mönster i nya testamentet har vi också möten för frigivningen av den nya testamentliga tjänsten. Under de här mötena är det begåvade lemman som förkunnar evangelium, undervisar sanning, uppbygger och tränar de heliga, frigör en särskild sanning från Skriften eller leder en studie som berör en särskild portion i Bibeln. Mötena som hölls för Petrus förkunnelse (Apg.2:14; 3:12; 10:34) och Paulus undervisning (Apg.19:9-10; 20:7; 28:30-31) är exempel på den här sortens livsstudiemöten. Den huvudsakliga bördan i dessa möten är burna av dem som har gåvan att fungera på det här sättet, men de heliga som regelbundet deltar i dessa möten delar också, vilket betyder att även dessa livsstudiemöten har ömsesidig profetering. I de här mötena får de heliga en särskild grad av fullkommande som inte kan uppnås i några andra möten.

Det kristna livet är ett korporativt liv och en stor del av vår korporativa enhet uttrycks i våra möten. Som Skriften uppmanar överger vi inte våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som vi ser att dagen för Herrens tillkomst närmar sig (Hebr.10:24-25).

©1993 *Living Stream*
P.O.Box 2121
Anaheim, CA 92814, U.S.A.

Församlingen i Stockholm
Gyllenstiernsgatan 7