

# **Anden i uppenbarelsens tidsålder**

*Angående  
den sju gånger förstärkta Anden  
och den fulländade Anden*

Idag är många människor intresserade av de profetior som handlar om ändens tid, och den sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken, eller *Apokalypsen*, är den bok man sannolikt riktar sin största uppmärksamhet mot. Ett sådant intresse är berättigat eftersom vi är i Uppenbarelsebokens tidsålder. Mycket av det som profeterats om i denna bok har redan uppfyllts, vilket anger att den är relevant i vår tid. Men de flesta är intresserade av de märkvärdiga och övernaturliga tingen i denna bok och beklagligt nog missar de huvuduppenbarelsen som finns där. De första orden är: ”Detta är Jesu Kristi uppenbarelse”, dessa ord fungerar som en slags överskrift för hela boken. Uppenbarelseboken är inte en lista över profetior om ändens tid i lika stor utsträckning som den är en presentation av Jesus Kristus, som administrerar universum och avslutar tidsåldrarna så att människan kan gå in i evigheten.

Kristi universella administration är fokuserad på människans frälsning. Men den frälsning som Kristus erbjuder är inte enbart att bli räddad från världens kaus som Guds fiende påbjuder eller från det eviga straff som den olydiga människan väntar. Istället erbjuder den människan att åtnjuta evigt liv och den gudomliga härligheten i att vara Guds söner. Kristus administrerar allt så att vi fallna, syndiga människor kan ta del av hans gudomliga natur (2Pet.1:4) och bli Guds söner så som han själv är Guds förstfödde Son (Rom.8:29).

Kristus är Gud och Gud är treenig. Trots att vårt begränsade förstånd inte kan fatta hur det kan vara så, är detta universums Gud en Gud i tre Personer, Fadern, Sonen och Anden (1Kor.8:4); Matt.28:19). Kristus, Sonen blev människa och efter ett helt och fullkomligt mänskligt liv dog han för våra synder och uppstod från döden (1Kor.15:3-4). I uppståndelsen blev också hans mänsklighet utnämnd till att vara Guds Son (Rom.1:3-4), på så sätt är han Gud inte enbart i sin gudomlighet utan även i sin mänsklighet. Som en sådan förhärligad och upplyft Gud-människa, administrerar han universum för att föra människan till frälsning, d.v.s. att föra många söner till härlighet Heb.2:10).

Medan Kristus administrerar, utför Anden, den Tredje personen i Gudomen, det Kristus administrerat. Anden är verkligheten av allt Kristus är för människan (Joh.15:26; 16:13), alltså är Kristi administration att få till stånd människans fullständiga frälsning tillämpad på oss genom Anden. I Uppenbarelsebokens tidsålder är Anden praktiskheten av Kristi verk att frälsa oss till det yttersta, att frälsa oss till härlighet. Detta ses tydligt i det andra och tredje kapitlet av Uppenbarelseboken, där sju korta brev till sju tidiga församlingar presenteras. Vart och ett av dessa brev är skrivna av Kristus, vilket bekräftas av varje brevets början, men vart och ett slutar med orden: ”*Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna*” Kristus talar men den gudomliga nedteckningen kallar det för Andens talande eftersom Anden bär Kristus Sonen och tillämpar honom på människan. Anden är Kristi verklighet. Det är således värdefullt att betrakta Andens funktion i Uppenbarelsebokens tidsålder. Om man läser Uppenbarelseboken noggrant kommer två oerhörda aspekter av Anden fram: Den sju gånger förstärkte Anden och den fulländade Anden.

### ***Den sju gånger förstärkte Anden***

I Uppenbarelsebokens första verser är den treenige Guden hänvisad till på ett fullständigt och uttrycksfullt sätt: ”Nåd vare med eder och frid ifrån honom som är och som var och som kommer [d.v.s. Fadern], och från de sju Andarna framför hans tron [d.v.s. Anden], och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar [d.v.s. Sonen]” (1:4-5). Anden i Uppenbarelseboken är inte enbart Guds Ande i Gamla testamentet, inte heller enbart Jesu Kristi Ande i början av Nya testamentet, han är snarare de sju Andarna, d.v.s. den sju gånger förstärkte Anden. Dessa sju Andar dyker upp igen senare: ”framför tronen brann sju facklor, det är Guds sju Andar” (4:5). Dessa sju brinnande facklor, vilka är Guds sju Andar, betecknar den sju gånger förstärkte

Andens upplysande och sökande. Uppenbarelsbokens tidsålder är en mörk tidsålder i vilken människans tillstånd förfaller kraftigt och Guds fiende är fullständigt otyglad. Den sju gånger förstärkta Andens brinnande och sökande behövs för att Kristus ska kunna fullfölja människans fullständiga frälsning. I Uppenbarelsboken 5 läser vi faktiskt angående visionen om Kristus att Lammets har "sju ögon – de sju ögonen är Guds sju Andar, utsända över hela jorden" (v.6). Om vi lägger ihop dessa gåtfulla vyer ser vi Kristus som Guds Lamm som återlöser oss till Gud genom sin död och vi ser den sju gånger förstärkta Anden som Kristi brinnande och sökande, som hans ögon, vilka sänts ut över hela jorden för att fullborda Guds universella administration, vilken fokuserar på människans fullständiga frälsning. Vi människor befinner oss under den sju gånger intensifierade Andens brinnande och sökande blick. Han kommer för att finna oss, han för oss till Gud och för Kristus vår frälsare till oss. Han är Kristi "ögon", som bär Kristus till oss och bär oss till Gud. Medan du läser detta häfte är du under hans brännande blick, han söker att föra Gud in i dig och dig in i Gud.

### *Den fulländade Anden*

Kristi administration för människans fullständiga frälsning kommer att lyckas. Han är Gud och äger således all kraft och auktoritet i universum (Matt. 28:18; Upp.12:10). Han är också den upplyfte och förhärligade människan och är således kapabel att frälsa oss till det yttersta (Heb. 7:25). Den sju gånger förstärkta Anden som verkligheten av denne administrerande Kristus rör sig i en intim kontakt med människan, tillämpar Guds frälsning på människan och försäkrar Kristi administrations framgång. Till sist kommer Gud ha en grupp människor som mottar hans fullständiga frälsning och går in i härlighet med honom. I Bibelns slut, vid uppenbarelsbokens tidsålders slut, är Gud och människa förunderligt sammanvävda, så att Gud är fullständigt uttryckt genom människan och människan är fullständigt förhärligad i Gud. I Uppenbarelsboken 22:17 ropar Gud och människa gemensamt – "Och Anden och bruden säger Kom"! – vilket antyder att Guds utvalda, återlösta, pånyttfödda och förvandlade folk har upplevt Anden till en sådan grad att de är helt ett med honom.

Termerna *Anden* och *Bruden* syftar till två fulländningar, en för Gud och en för människan. Den treenige Guden – Fadern, Sonen och Anden – har varit inblandade helt och fullt i människans frälsning. Fadern planerade denna frälsning, utvalde sitt återlösta folk och han delar ut sitt gudomliga liv för att föda dem på nytt till sina söner. Sonen blev människa, fullbordade återlösningen av Guds utvalda folk och för dem in i sonskap med honom. Anden tillämpar Kristi återlösning och frälsning, ger Faderns liv till de troende för att göra dem till söner och förvandlar dem i Sonen till Guds många förhärligade söner. Således når den treenige Guden människan med sin frälsning genom Anden, Anden är den treenige Gudens fulländning.

Bruden är fulländandet av människan efter Guds frälsning. Gud skapade människan för att uttrycka och representera honom (1Mos.1:26). Guds frälsning är helt enkelt fullbordandet av sin avsikt. När denna frälsning är helt förverkligad, kommer människan att uttrycka Gud fullständigt. Gud och människan kommer att vara förenade till ett, på nästan samma sätt som man och hustru är ett. Målet med Guds frälsning är således att göra människan till Kristi brud. I Uppenbarelsboken 22:17 kallas således Guds utvalda, återlösta, pånyttfödda och förvandlade folk helt enkelt för bruden.

I slutet av Guds verk bland sin skapelse kommer dessa två fulländade personer – Anden och bruden – att vara ett universellt par i evighet. Genom ett sådant äktenskap kommer Gud att vara fullständigt blandad med och uttryckt av människan och människan kommer att vara helt upphöjd och förhärligad i Gud. Detta är det verk som fullbordas av Anden idag i Uppenbarelsbokens tidsålder.

©1993 *Living Stream*  
P.O.Box 2121  
Anaheim, CA 92814, U.S.A.  
Församlingen i Stockholm  
Gyllenstiernsgatan 7